

column
Schermen:
de 'elitaire' sport

Er is in het Spaanse Bilbao een agent omgekomen bij supportersrellen, raakt dit u nog?
Lees toch even verder.

Bij voetbal schijnt geweld normaal te zijn, ook bij andere sporten komt dit steeds vaker voor. Zou het daardoor komen dat de schermsport nooit in het nieuws is? Omdat zowel spelers als publiek zich keurig gedragen en dat de scheidsrechter nog gerespecteerd wordt? Ondanks dat ze zwaar bewapend zijn is er nog nooit een speler geweest die een scheidsrechter aan zijn zwaard heeft geregen. Misschien komt dat doordat ook de verliezer beloond wordt met punten. Dus geen gezeik, iedereen rijk.

geen krijsende tijgerouders en tuffende toeschouwers

Over geld gesproken: de schermsport staat bekend als een elitaire sport. Dus als de elite bestaat uit een bevoorrechte groep dan ben ik het daarmee eens. In mijn sport geen over het paard getilde hockeytutjes die niet tegen hun verlies kunnen, geen krijsende tijgerouders, tuffende toeschouwers en geen om je oren vliegend vuurwerk.

Tot op heden hoefde ik ook nog geen urinemonster in te leveren als ik naar een wedstrijd ging, zelfs niet bij het Nederlands kampioenschap.

Ik voel mij dus deel van een zeer bevoorrechte groep sportievelingen. Het klopt dat het lidmaatschap twee keer zo duur is als dat van voetbal, maar als we daar de kosten van politie-inzet, ziekenhuisopnames, weduwevergoeding, gesloopte fonteinen uit 1629, schade aan supportersbussen en -treinen, permanente verminking en letselschade en het overkopen van spelers aftrekken, valt schermen netto onder volkssport.

De volgende keer dat iemand tegen mij zegt dat schermen een elitaire sport is zal ik met trots zeggen: "Ja, dat klopt en ik hoop dat dat ook altijd zo blijft."



JELLE
ZORGDRAGER
(14)

NEDERLANDS
KAMPIOEN
SCHERMEN
SABEL PUPILLEN

2016-2017